



Hermelijnweg 12
1338 BE Almere
Tel 036 5370340
havenlicht@chello.nl
www.havenlicht.com
NL71 INGB0005545299
BIC INGBNL2A
RSIN 816655789
K.v.K. 41023812

NIEUWSBRIEF : HERFST EDITIE Jaar : 2023 NR. : 174 Datum: 21 september

Ook dit kwartaal mochten we weer geweldig veel Bijbels en ander prachtig materiaal aan zeelieden geven, inclusief tassen, wollen mutsen, kleding en schoenen.

Er zijn meerdere (kerk)diensten aanboord gehouden en er is gebeden met de zeevarenden, wat altijd zeer wordt gewaardeerd. Het komt regelmatig voor dat zeelieden geen reistassen (meer) hebben. Mocht U een reistas of cabinetas niet meer gebruiken? Zeevarenden zijn er ontzettend dankbaar voor. Namens de zeevarenden heel hartelijk dank aan alle gevers en ondersteuners! Wij komen graag voor een presentatie.

Van fiets tot vliegtuig: scheepsbezoeken en teambuilding

Verrassende ontmoetingen aan de Rotterdammer stadskades, gewoon met de fiets. De Indonesische HWTK die in zijn religie maar niet wijzer werd, maar gretig zelf de verhalen in de Bijbel ging lezen. De arme Filipijnse kok die niks goed kon doen in de ogen van de kapitein. De matroos die de "Kerk op de Oceaan" in het rijtje



van denominaties wilde plaatsen – hoe leg je dat uit... Tradities zijn er nou eenmaal, maar het geloof brengt ons samen als in Colossenzen 3:11, "...Christus is alles en in allen." Ik dank de collega's in Rotterdam en Ierland die mij meenamen naar een Car Carrier en een mega cruise schip. Oh, wat een goed moment voor een Indiase zuster om gebed en raad te ontvangen. In London vertelde ik op de SCFS conferentie over het pionieren met de "Kerk op de Oceaan" cursus in Afrika en op een trainingsschip, waar een zelfstandig team het nu verzorgt. Afrika is nog toekomstmuziek, maar ik geloof dat dit jaar waarin ik medewerkers in diverse landen beter leer kennen hier een fundamentele rol in speelt.



God verdient alle lof en eer, niet in het minst terwijl we

zo lang op zee zijn: "Zing voor de HEERE een nieuw lied, Zijn lof vanaf het einde der aarde, u die de zee en al wat daarin is, bevaart, u, eilanden en wie daarop wonen." (Jesaja 42:10)

Michiel Kramers.

Regio IJmuiden-de Heilige Geest maakte mij duidelijk dat ik die Christen moet spreken

Op een zomerse zaterdagochtend bezoeken wij een schip met Filipijnse bemanning. De kapitein blijkt een R.K.-Christen te zijn. Hij vraagt mij om de volgende (zondag-) ochtend voor zijn crew een "Mass" op te dragen. Ik leg hem uit dat wij Protestante Christenen zijn en stel hem voor om een Woordbediening mijnerzijds voor de bemanning te houden. Wij spreken af voor 10:30 om een samenkomst in de officers mess te houden, waarbij zoveel mogelijk mannen aanwezig zijn. Anneke (t.g.v. de reuma blijft zij in de auto) reikt intussen persoonlijke pakketjes en tassen met kleding uit aan de zeelui. Vervolgens bezoeken wij het voorliggende schip, bemand met voornamelijk Filipino's. De kapitein vertelt mij dat hij in zijn crew ook drie Indonesiërs heeft: twee Moslims en een Christen.

Ik kan niet reproduceren hoe dat in zijn werk ging, maar de Heilige Geest maakte mij duidelijk dat ik die Christen moet spreken. Desgevraagd laat de kapitein de man in het kantoor komen.

Na mij te hebben voorgesteld zeg ik de man dat ik hem wil bemoedigen als mede-Christen tussen zijn Islamitische landgenoten. Ik vraag hem of ik voor hem mag bidden en of hij gebedspunten heeft. De man schiet vol en zegt dat hij net heeft gehoord dat zijn 5-jarig zoontje in een ziekenhuis in Jakarta is opgenomen met een onverklaarbare- en extreem hoge koorts. Het jongetje is niet meer aanspreekbaar. Ik bid voor mijn



broeder en zijn zoontje en andere gezinsleden. Ook deze bemanning wordt door Anneke voorzien van pakketjes en kleding. De volgende ochtend, Zondag, regent het pijpenstelen, in heel Nederland ontstaat wateroverlast. Anneke en ik zijn van plan om kost-wat-kost samen aan boord van het schip voor de preek te gaan. In de auto bid ik: Heer help! Bij aankomst in IJmuiden is het droog!

DankUHeer! Eerst gaan we langs onze Indonesische vriend: z'n zoontje praat weer! DankUwel Heer! Anneke geeft hem via z'n vader een Teddybeer. Na een moeizame klim met Anneke op de gangway van het andere schip, houd ik een preek voor de mannen die keurig als een schoolklasje in de mess zijn verzameld. Het gaat over eenzaamheid en de aandacht die de Here Jezus besteedt aan individuele mensen in Markus 5. En over de mogelijkheid om de

weg terug naar de Heer te vinden. Johannes 6:37. If you accept Jesus, He accepts you! (De kapitein informeerde mij vooraf dat velen de Heer de rug hebben toegekeerd) Na afloop deelt Anneke sokken, T-shirts en marsrepen uit, dat gebeurt normaliter nooit! De volgende dag, maandag, appt de Indonesiër: Mijn zoon is thuis, gezond en wel! Thanks Lord!

Blijft u aub voor ons bidden, in het bijzonder voor Anneke haar gezondheid.

Vriendelijke groeten en Gods zegen,

Jan en Anneke Best.

Amsterdam - meer dan een uur met de bemanning gesproken en gebeden

Voor een schip met volledig IJslandse bemanning ben ik speciaal teruggegaan. Ik vertelde de kapitein dat



ik voor de hele bemanning een IJslandse Bijbel heb meegenomen. Hij kon z'n oren niet geloven, zo blij verrast was hij. Hij is zeer gelovig en is zelf meegelopen naar de auto om alle 19 IJslandse Bijbels aanboord te helpen sjuwen. Ik had ook 2 behoorlijk grote Bijbels met grote letters, die wilde hij ook graag. Hij herhaalde steeds hoe bijzonder hij mijn bezoek vond!



Wat een zegenrijke ervaring was dit en wat een geweldige goede sfeer was daar aanboord!

Tijdens mijn wandeling op de kade begroetten Filipijnse vrienden mij al vanaf het dek en zij wilden nog samen op de foto voordat ze zouden vertrekken. Bijzondere bezoeken aanboord van twee schepen met volledig Griekse bemanning.

Wat een openheid en wat voelde ik me op beide schepen welkom! Voor bemanningsleden divers Grieks materiaal kunnen geven en de kapitein van één van de schepen kreeg een flessenscheepje waar hij erg van onder de indruk was. Voor tweede keer (op afspraak) aanboord van een Nederlands binnenvaartschip hoog op de werf, met immense technische problemen. Wat heb ik met deze mensen te doen! Meer dan een uur met de bemanning gesproken en gebeden.

Ze bedankten weer voor mijn bezoek. De Schipper en zijn vrouw maar ook hun matroos zouden graag nog een bezoek willen, wanneer het schip weer normaal in de haven ligt en Yvonne en ik hopen dat graag samen te kunnen doen. De bemanning wil dan een specifieke zegen vragen voor hun schip en voor henzelf. We hebben hiermee ingestemd.

Geweldig is het om overal zo gastvrij aanboord te worden ontvangen!

Hartelijk dank voor uw trouwe gebed en ander blijk van medeleven!

Theo en Yvonne van Zuilekom.

Rotterdam - aan Hem danken we alles!

Schepen in Rotterdam die komen en gaan.

Het is een voorrecht om aan u iets te schrijven over wat wij als scheepsbezoekers zoal meemaken.



Een Oekraïense zeeman was heel blij met bezoek, en vertelde dat hij sinds augustus 2021 niet meer thuis is geweest. Twee lange jaren dus.

Maar ook zijn kapitein, uit Rusland was dankbaar voor het mooie flessenscheepje. Beide namen ook graag het kleine Nieuw Testament aan in hun respectievelijke talen. Een nog jonge Filipijnse kok bleef staan om meer van ons te horen. We beseffen dat voor velen dit het enige contact met de blijde Boodschap van de Here Jezus is. Niet in elke willekeurige haven krijgen ze bezoek. En naar een zeemanshuis gaan is voor de meeste, wegens gebrek aan tijd en de noodzaak van rust, niet weggelegd.



Een andere Filippijn, op een ander schip, nu een "koksmaatje", steward of messman zoals ze zich

meestal noemen wilde ook praten. We bemoedigden hem. Dat was ook het geval op de brug van een tanker, met twee Filipijnse officieren. Heb ook pas nog een schip bezocht met een Finse en een met Indiase bemanning.. Incidenteel mag ik met gebed afsluiten. "Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, vernacht in de schaduw van de Almachtige". Aan Hem danken we alles!

Wilt u blijven bidden en danken voor dit werk?

Met vriendelijke groet, **Wout de Vries.**

Amsterdam,Scheveningen-zalig zijn zij die niet gezien hebben en toch zullen geloven

Als scheepsbezoeker bij het Havenlicht kom je op veel verschillende schepen maar die zeilboot in IJmuiden afgelopen zomer sloeg werkelijk alles! Want in 2003 was ik ook op dit schip als passagier. Het was erg leuk om na 20 jaar weer aan dek te staan. We werden met alle 'egards' ontvangen door de Franse bemanning en we hebben onze oude vakantiefoto's bekeken. Het schip heeft nu een bijzondere missie, als duurzaam vrachtschip vervoeren ze cacao, wijn en koffie vanuit Zuid-Amerika van en naar Europa. Vervolgens kon ik ook vertellen over onze missie onder zeemannen. We hebben Bijbels aan ze uitgedeeld en voorgelezen uit Johannes 20. Eindelijk vaste grond onder de voeten, na 4 weken op een schip voelt dat weldadig aan.

Even weg van het schip is altijd goed. Ik neem een aantal mannen mee in mijn auto voor diverse boodschappen.

Eerst naar de Gamma voor een slijptol, dan naar de Blokker voor een pannenset voor moeders thuis en dan



als laatste naar de Mediamarkt voor een laptop. Ondertussen doen we gelijk een sightseeing van Amsterdam, er worden veel vragen gesteld en zo ontstaat vanzelf een goed gesprek. Het is mooi om ook de zeemannen praktisch te kunnen helpen. Niet alleen het Woord maar ook daden. Afgelopen periode heb ik ook weer diverse gelovige zeemannen ontmoet. Ze hebben vaak een eenzame positie aan boord en hebben veel vragen. Het is een voorrecht om deze mannen te bemoedigen en ook aan te moedigen om aan boord het Licht te schijnen, laten we bidden voor deze mannen. Als havenzendingen mogen wij voorzien in praktische noden maar ook in de emotionele en geestelijke behoeften van de zeevarenden die aankomen in onze havens. We luisteren naar ze, we zorgen voor ze, we dienen hen. Maar vooral mogen wij God verheerlijken door

zeemannen te helpen nieuw leven te vinden, of geestelijk te groeien, in Jezus.

Hartelijke groet, **Marien Gijsbertsen.**

Delfzijl, Eemshaven - God raakt mensen aan en tranen komen

Dat we samen met Anja weer iets voor de Here hebben kunnen doen in de Eemshaven en Delfzijl, is een



zegen. Iedere keer is het een verrassing voor ons als we de geweldige boodschap voor ieder mens mogen brengen. Er ontstaan persoonlijke gesprekken, we hebben een luisterend oor, we tonen begrip, en nog veel meer.

Ik heb contact gelegd met zeemanshuis in de Eemshaven om samen een keer onze ervaringen te delen zodat er een goede samen werking komt. Het Havenlicht is een hele mooie aan vulling voor de zeelieden, in de breedste zin van het woord. God raakt mensen aan en tranen komen. Wij bidden dat we ook wel iets meer op de schepen willen meemaken, op dat gebied. Wat ik niet had verwacht was dat aanboord van een schip al iets heel bijzonders gebeurde: de kok deelde met ons zijn situatie en brak in tranen uit en wij konden daarop

getuigen uit ons eigen leven, hoe God ons heelt in Zijn liefde.

God gebruikt iedereen op z'n eigen manier.

Harm van Zwol en Anja Bijlsma.

Rotterdam - Toen rolden de tranen weer over zijn wangen

Update van Kerstin: Ik kampte al meer dan een jaar met burnout-achtige symptomen toen op 1 juni de diagnose hersentumor werd gesteld en ik op 22 juni werd geopereerd. Gelukkig bleek het goedaardig te zijn en ben ik nu aan het herstellen! Ik ben ontzettend dankbaar voor al jullie gebeden, kaartjes en medeleven in welke vorm dan ook! Maar ik merk ook dat het gewoon tijd nodig heeft en dat ik al veel meer wil dan ik kan. Zo zou ik bijvoorbeeld heel graag weer een keer naar de gemeente willen gaan maar dat is echt nog te veel qua prikkels. Ik had nooit gedacht welke alledaagse dingen allemaal energie kosten! Maar ik leer ook echt weer om te genieten van de kleine dingen en niet steeds bezig te zijn.

Sinds een paar dagen fiets ik weer (wel met helm) - heerlijk dat het weer kan! Ook heb ik een team mensen om me heen die me helpen om weer fit te worden - ik heb fysio- en ergotherapie en psychologische gesprekken. Als gezin mochten we de afgelopen maanden ervaren hoe waardevol jullie als gemeente, ondersteuners en onze families zijn - ik denk niet dat we het zonder jullie hadden gered. Mijn moeder was wekenlang hier rond de operatie en was voor de kinderen een veilig anker. Ook van het bestuur en school is er veel hulp en begrip. We zijn heel dankbaar dat de kinderen op een christelijke school zijn, dat heb ik niet gehad. Op 3 oktober is er weer een MRI-scan, daar vraag ik graag jullie gebed voor. En dat we als gezin het allemaal goed kunnen verwerken en wij als ouders de kinderen goed begeleiden.

Bemoediging in het zwaarste uur. Terwijl Kerstin op 22 juni in de operatiekamer lag en ik wachtte op het



telefoontje van de dokter, kreeg ik het verlangen om een schip te bezoeken. Ik had van René gehoord dat hij en Peter verschillende keren een tanker hadden bezocht waar een gelovige kapitein Bijbelstudies hield voor de bemanning. De tanker lag lange tijd in de haven voor reparaties. Aan boord ontmoette ik de tweede stuurman, die ook een gelovig christen is en die samen met de kapitein de Bijbelstudies leidde. Toen ik hem vertelde dat Kerstin juist die dag werd geopereerd, was hij erg verbaasd. Tijdens de lunch voegde de kapitein zich ook bij ons en ook hij was erg ontroerd dat ik hen uitgerekend op die dag bezocht. We hadden een zeer goede tijd van gemeenschap en ze spraken me allebei bemoedigend toe. Aan het eind stonden we in een kring, sloegen de handen ineen en baden voor Kerstin. Voor Gods troon te staan in innig gebed met deze twee broeders uit de Filippijnen was

een voorproefje van de hemel! Bemoedigd kon ik toen wachten op het late telefoontje.

Tranen van vreugde. Bijna drie weken na de operatie was ik in de haven met René en een Amerikaanse stagiaire. God leidde ons naar een middelgroot containerschip waar we tijdens de lunchpauze in gesprek raakten met een aantal zeelieden. De Filipijnse kok had haast en liep steeds weer langs ons heen om het eten op te dienen. Terwijl hij dat deed, maakte hij een opmerking waarop ik reageerde en zei dat ik er graag met hem over wilde praten als hij tijd had. Toen iedereen klaar was met eten, kwam hij bij ons zitten. Ik vertelde hem over onze gezinssituatie en hoe God ons door deze moeilijke tijd had gedragen. Hij begon plotseling te huilen en bekende ons dat hij christen was, maar in zonde was gevallen en zich door God verlaten voelde. We konden hem bemoedigen met het Evangelie en voor hem bidden. We verzekerden hem ook dat God ons naar hem toe had geleid en dat we zijn vrienden wilden zijn. Toen rolden de tranen weer over zijn wangen, alleen waren het deze keer tranen van vreugde. Hij gaf ons een stevige knuffel en bedankte ons hartelijk voor het bemoedigende samenzijn. Wat een zegen om deze eenzame broeders en zusters op de schepen te kunnen blijven dienen!

Heel erg bedankt voor jullie trouwe ondersteuning, vooral in de afgelopen maanden! Woorden schieten tekort om onze enorme dankbaarheid te verwoorden! Dankzij jullie zijn we hier en mogen we de Heer dienen tot hij ons naar huis haalt. Samen bouwen we aan zijn koninkrijk voor zijn glorie! Het is nog steeds genadetijd!

De Heer zegene jullie overvloedig!

Hartelijke en liefdevolle groeten van de prachtige Noordzeekust van Zuid-Holland.

In Jezus verenigd, jullie **Felix Henrichs**.

De zeevarenden in deze nieuwsbrief heten in werkelijkheid anders. Om privacy redenen wordt hun echte naam niet vermeld. De foto's in deze nieuwsbrief zijn met toestemming geplaatst. Onze dank gaat uit naar: City Bibles, WIN-NL Seafarers' Ministry, Nederlandse Zeevarenden Centrale, Seamen's Centre Amsterdam, Gospel Recordings Nederland, Evangelisatie Anderstaligen Service, De Bijbelvereniging, Zakkijbelbond, Christian Aid Ministries, Operatie Mobilisatie, Our Daily Bread Ministries en anderen niet met name genoemd, die allen op hun eigen specifieke wijze, een steentje bijdragen om het werk goed te kunnen doen. Graag willen we opnieuw aan u vragen om te blijven bidden voor de gezondheid van **de mensen van Het Havenlicht en hun gezinnen**, maar met name voor: **Kerstin Henrichs, Jan Peter Kapteijn, Inez de Baat, Hanny de Vries, Anneke Best en Michiel Kramers** om door te kunnen gaan en te volharden in het speciale werk wat God gegeven heeft om te doen. Wilt u ook bidden voor geopende deuren en geopende harten! Wij geloven in een God van wonderen!

Hartelijk dank voor al uw trouwe waardevolle gebed en ander blijk van geweldig fijn medeleven! Zo werkt de Heer door u heen, zodat zeelieden **Zijn Woord** kunnen horen en aanvaarden!

Wij zijn de Here God zeer dankbaar voor de vele mogelijkheden om een zegen voor zeelieden te kunnen zijn!



Havenlicht / S.C.F.S.
By grace you have been saved!
Dutch seafarers mission. Helping and caring for seafarers. 🇳🇱 🇵🇹 🇺🇸

Amsterdam

Theo van Zuilekom
Yvonne van Zuilekom

wthvzuilekom@gmail.com
yhzvzuilekom@gmail.com

Amsterdam, Scheveningen, IJmuiden: Passagiers schepen, Regio IJmuiden:

Marien Gijsbertsen

marchris@solcon.nl

Rotterdam:

Jan Best
Anneke Best
Felix Henrichs
René Reifel
Wout de Vries
Jan Peter en José Kapteijn
Harm van Zwol
Jan Gooijer
Michiel Kramers
Fábio Jefferson
Wim en Inez de Baat
Desmond en Liz Heng

janbest.sr@gmail.com
annekebest@gmail.com
felix.henrichs@scfs.org
rene.reifel@web.de
woutdevries4@gmail.com
j.p.kapteijn@hotmail.com
henfvanz@hotmail.com
jan.gooijer@live.nl
m.kramers@hotmail.com
fabiojefferson92@yahoo.com
wimdebaat@gmail.com
mhheng@gmail.com

Delfzijl, Eemshaven:

Harlingen: Ambulant medewerker: Dordrecht, Rotterdam Algemeen:

Chinese bemanning: Vertaalwerk, houten kruisjes flessenscheepjes: Webmaster, grafisch vormgever:

Ambassadeur: Stichting bestuur: Voorzitter: Secretaris: Penningmeester:

Gerrit Huisman
Tom Hofkamp
Robbert Speelman

ghuisman@live.nl
tomhofkamp@solcon.nl
r.speelman@me.com

Theo van Zuilekom
Jan Best
Jan Gooijer

wthvzuilekom@gmail.com
janbest.sr@gmail.com
jan.gooijer@live.nl

IBAN NL71INGB0005545299 - BIC INGBNL2A

ANBI geregistreerd onder RSIN nr. 816655789 - KVK nr. 41023812

Contact: havenlicht@chello.nl -- +31 36 5370340 -- www.havenlicht.com

Als u deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen kunt u dit aan ons kenbaar maken.