



Hermelijnweg 12
1338 BE Almere
Tel 036 5370340
havenlicht@chello.nl
www.havenlicht.com
NL71 INGB0005545299
BIC INGBNL2A
RSIN 816655789
K.v.K. 41023812

NIUWSBRIEF : ZOMER EDITIE **Jaar : 2023** **NR. : 173** **Datum: 22 juni**

Onze collega Gert Huisman maakt al zo'n 30 jaar heel veel prachtige houten kruisjes en



flessenscheepjes om aan specifieke zeelieden te geven. U zou de gezichten eens moeten zien wanneer ze zo'n schitterend kunstwerk krijgen. Het geeft tevens een geweldig mooie open deur om het evangelie te brengen aan boord van de schepen. Het komt

regelmatig voor dat zeelieden geen reistassen (meer) hebben. Mocht U een reistas of cabinetas niet meer gebruiken? Zeevarenden zijn er ontzettend dankbaar voor. Namens de zeevarenden heel hartelijk dank aan alle gevers en ondersteuners!

Wij komen graag naar u toe voor een presentatie over het werk!

Regio IJmuiden

“wij hebben daarbij al enkele duizenden broeders en zusters erbij gekregen”

Normaliter zou ik hier enkele van onze ervaringen op de schepen beschrijven, maar nu wil ik iets anders onder uw aandacht brengen.

Anneke en ik weten ons, binnen de Stichting Het Havenlicht, sedert 2006, dus momenteel reeds 18 jaar lang, door de Here Jezus Christus gezonden tot zeelieden uit de hele wereld, ongeacht hun eigen geloofsovertuiging, om Hem te weerspiegelen in woord en daad.



In Markus 10:30 belooft Jezus, al 2.000 jaar geleden, aan Zijn discipelen dat zij als gevolg van hun inzet voor Hem honderdvoudig zullen ontvangen van hetgeen zij zich hebben onzeggd als gevolg van die inzet, in de tegenwoordige tijd: huizen (verblijfplaatsen), broeders en zusters, moeders, kinderen en grondgebieden (landen).

Eerlijk gezegd dacht ik altijd bij deze Bijbeltekst: “100-voudig, dat is wel erg veel!” Maar.....

Anneke en ik mochten inmiddels al op ca. 1.200 zeeschepen (tijdelijk) verblijven.

Wij hebben daarbij al enkele duizenden

broeders en zusters erbij gekregen.

Anneke heeft daarbij voor zeer veel schepelingen (denk aan de cruiseschepen!) als moeder gefungeerd en zijn wij beiden door talloze zeelui als ouders gezien, dus zou u die bemanningsleden als onze "kinderen" kunnen zien, afkomstig uit heel veel vreemde landen.

Ruim drie jaar geleden hebben wij een "woord van God" mogen ontvangen:

Psalm 92:13-16a.

Dat wij in de ouderdom nog vrucht zullen dragen. Wij zijn uiterst benieuwd hoe lang de Heer ons in de tegenwoordige tijd nog de gelegenheid geeft om *vrucht te dragen* in Zijn Koninkrijk. Vorige maand mocht ik mijn 80^e levensjaar binnengaan...

Blijft u aub voor ons bidden, in het bijzonder voor Anneke haar gezondheid.

Vriendelijke groeten en Gods zegen,

Jan en Anneke Best.

Amsterdam, Scheveningen

"Ik grijp echter niet naar het getuigenis van een mens, maar dit zeg ik opdat u behouden wordt. (Joh. 5:34)"

Het is alweer even geleden maar de tulpen-actie op Goede Vrijdag was weer bijzonder geslaagd! Dit jaar hebben we 3.000 tulpen uit kunnen delen. Mijn zoon was er ook bij en hij telde hierbij 12 verschillende nationaliteiten die we op de schepen tegen kwamen. De tulpen werden erg gewaardeerd door de zeemannen, tulpen passen ook goed bij Amsterdam maar ook bij de lente en ook in de haven waar vaak zo weinig leven of kleur is. Dit was ook een heel mooi moment om de betekenis van Goede Vrijdag uit te leggen aan de zeemannen, toen Jezus zei: "Het is volbracht!".



Het gras verdort, de bloem valt af maar het Woord van God blijft altijd bestaan, daar waar mogelijk hebben we dan ook Bijbels uitgedeeld op diverse schepen.

De afgelopen periode hebben we ook Bijbels verstuurd naar andere collega's, o.a. naar haven-evangelisten in St. Lucia en St. Petersburg. Ook konden we eerder Bijbels versturen naar de Logos Hope, het Bijbelschip van Operatie Mobilisatie. Het is een groot voorrecht om dit te delen, alleen de dames bij het postkantoor beginnen nu wel te zuchten zodra ze mij aan zien komen maar dat mag de pret niet drukken.

In mei mocht ik op een seniorenmiddag in Gouda iets vertellen over het Havenlicht. We hebben hierbij nagedacht over; Wie is de zeeman (of zeevrouw)? / Wat staat er zoal in de Bijbel over hem? / De Grote Opdracht, hoe doe je dat concreet in de haven? / en waarom doen we eigenlijk überhaupt aan Zending? Dit was een nieuwe ervaring, de zaal was helemaal gevuld, maar wederzijds was dit heel leuk om te doen.

Recent was ik voor het eerst bij de cruise-terminal in Amsterdam, naast het Centraal Station.

Ik keek mijn ogen uit, aan deze kade lagen 2 enorme cruiseschepen waarop totaal 3.400 bemanningsleden werken en leven! Waar te beginnen?

Gelukkig had ik een afspraak met een Filipijnse zeeman die gelovig is en ook een gebedsgroep aan boord leidt.

Het duurde niet lang voordat wij elkaar gevonden hadden.

Het was wederzijds heel bemoedigend om met elkaar te spreken, beetje te wandelen en ook te bidden.

De tijd vloog om en opgelucht nam hij afscheid, binnenkort zijn ze weer terug in Amsterdam, we hopen elkaar dan weer te ontmoeten.

Bij het afscheid riep hij nog naar me: "Glory to God!" En zo is het!

Hartelijke groet,

Marien Gijsbertsen.

Rotterdam, Dordrecht

"we konden gelukkig ook het evangelie met hen delen"

Op alle schepen werden we zeer goed ontvangen en hebben we verschillende Bijbels en christelijke lectuur afgeleverd.



Ik heb de Sailor Bible kunnen afleveren en ook de houten kruisjes aan de bemanning kunnen presenteren.

De meesten waren Filippino's, maar ook veel Russen en Kroaten gesproken.

Sommigen luisterden aandachtig naar de evangelieboodschap en ik kon hen ook uitleggen hoe ze de Interactive Saillor Bijbel in hun eigen taal konden gebruiken.

Op een ander schip was de meerderheid van de bemanning Aziatisch maar sommigen kwamen uit Oost Europa.

Eenmaal aan boord waren er ontmoetingen met enkele Bulgaren en kon ik een beetje

getuigen en het evangelie doorgeven en er onstonden vervolgens enkele persoonlijke gesprekken.

We lieten daar wat Sailor-Bijbels achter voor enkele bemanningsleden voordat we weer vertrokken. We kwamen aanboord van een schip met een Indiase meerderheid en deelden de Sailor Bijbel uit en legden uit hoe ze de Bijbel in hun eigen taal konden gaan lezen dankzij die gratis app. Het duurde niet lang, maar we konden gelukkig ook het evangelie met hen delen.

Tijdens onze bezoeken aanboord van de schepen vroegen sommigen informatie over een Zeemanshuis. We werden vaak rijkelijk getrakteerd op wat verfrissingen aan boord.

Hartelijke groet, **Fábio Jefferson.**

Eemshaven, Delfzijl

"we hebben met veel "nationaliteiten" gesproken"

De ontvangst op de halfjaarlijkse "medewerkers bijeenkomst" was erg hartelijk en het delen met elkaar vond ik waardevol, ook om elkaar even te zien. De dingen die we mogen doen zijn altijd een boodschap van HOOP. Iedereen doet dit op zijn eigen wijze uiteraard. Anja heeft aangegeven om mee te willen werken in de Eemshaven, wat heel dapper van haar is als vrouw in zo'n mannenwereld.

De afgelopen periode weer schepen mogen bezoeken met Anja en we hebben met veel "nationaliteiten" gesproken.

Zaaien is prachtig werk en om daarbij tegelijkertijd zulke waardevolle gesprekken te



kunnen hebben, is bijzonder. Het is ook heel mooi materiaal van Het Havenlicht, waaronder mutsen, lectuur, houten kruisjes en nog veel meer. We kunnen daarmee steeds weer zaaien en goede gesprekken hebben en aan zeelieden Bijbels en ander materiaal geven.

Bemannings is altijd weer heel erg blij met de gebreide mutsen.

Er gebeurde een apart voorval: mijn koffer met spullen ging open en de inhoud kwam op de grond terecht en een man kwam ons helpen op te ruimen waarop een goed gesprek volgde.

Vanwege een praktisch probleem gaat het ons momenteel niet lukken om schepen in Delfzijl te bezoeken.

Ik zou het leuk vinden om een visitekaartje te kunnen geven, waar zowel Het Havenlicht als het Zeemanshuis op staat. Ik wens iedereen gezondheid en Gods zegen toe. Hartelijke groet,

Harm van Zwol.

Amsterdam

"God zegent ons op dit onverwachte moment!"

Samen met Yvonne in de haven. Terwijl zij even in de auto wachtte klom ik aanboord van



het schip met Russische kapitein en Indonesische en Oekraïense bemanning. Wat was het daar gezellig en wat een prachtige bemanning: eigenlijk waren ze een grote familie! En dan die gastvrijheid aanboord! Ik had beloofd terug te komen en iedereen was blij met het bezoek. Goed gesprek met twee Indonesiërs, vooral omdat ik zelf ook Indonesisch bloed heb. Drie andere Indonesiërs sliepen reeds. De bemanning was zeer geïnteresseerd in de woorden die ik sprak en zij vonden het fijn dat ik voor hen bad.

Er is iemand meegegaan naar de auto om gebreide mutsen voor hemzelf en zijn collega's dankbaar in ontvangst te nemen.

We hadden ook een afspraak in het Seamen's Centre waar we iets moesten afgeven. We hebben daar even gesproken met een groepje Filipijnen. Een van hen liep even mee naar de auto voor verder gesprek en lectuur. "God zegent ons op dit onverwachte moment", zei iemand uit de grond van zijn hart!

Dit zijn enkele uitspraken van dankbare zeelieden: "Deze Bijbel is een schatkamer voor mij en het beste cadeau dat ik dit jaar heb gekregen", zei een zeeman enthousiast nadat hij de Bijbel had ontvangen. "U bent altijd heel erg welkom op mijn schip! Hartelijk dank voor uw trouwe gebed en ander blijk van medeleven!

Theo en Yvonne van Zuilekom.

Rotterdam

"Ontmoetingen met zeelieden op schepen in Rotterdam"

Er ligt een splinternieuw schip in een droogdok. Er wordt nog volop gewerkt op het dek van het schip, want over minder dan zes dagen zal het schip uitvaren voor haar eerste reis. Geavany vindt het fijn om te praten over het geloof. Hij is de kok en komt, evenals



zijn "hulpje" uit een Midden-Amerikaans land. Ik mag hem iets vertellen over mijn "geloofsreis", oftewel over hoe ik, verloren als ik was, de vrede met God ontving door de grote genade van God. De liefde van God die je leven op z'n kop zet, en die gepaard gaat met een grote blijdschap, en de stap in het nieuwe leven.

Dit bezoek, waarbij ik ook luisterde naar wat Geavany bewoog, wordt twee dagen later gevolgd door een tweede.

Er wordt een heerlijke maaltijd voorgeschoteld door de kok en Juan C. de messman uit hetzelfde land.

Zij en de vier andere zeelui uit deze regio tonen zich heel blij met de Spaanse boeken, waaronder ook "De Brug" die zij ontvingen. Voor De Griekse bemanningsleden is er ook lectuur, in het Grieks.

Fijn was het ook een Indiase gelovige te mogen ontmoeten op een groot schip. Er waren nog enkele andere gelovige Christenen aan boord, vertelde hij. De

Bijbel, in een van de talen die in India gesproken worden, een traktaat, en een Bijbelstudieboekje waren er ook voor hen.

Op een ander schip werd ik ontvangen door Zweedse bemanningsleden in de stuurhut. Voor hen waren er twee traktaten en een getuigenisboekje in het Zweeds. Ik werd heel vriendelijk ontvangen. Ook ontmoette ik twee Russische bemanningsleden, waarvan ik er een sprak. Omdat we Gods liefde brengen, hebben we ook aandacht en aanvaarding voor deze mensen.

Dan zijn er nog de Filipijnse bemanningsleden, een Bulgaarse zeeman die blij was om een Bulgaarse Bijbel te krijgen en Jay, uit India, met een bijzondere bemoediging aan dek.

Om voor te danken: dat God naar mensen omziet, en Zijn liefde heeft bewezen.

Om voor te bidden: dat Gods Woord zijn werk doet in mensenharten.

met vriendelijke groet,

Wout de vries.

De zeevarenden in deze nieuwsbrief heten in werkelijkheid anders. Om privacy redenen wordt hun echte naam niet vermeld. De foto's in deze nieuwsbrief zijn met toestemming geplaatst. Onze dank gaat uit naar: City Bibles, WIN-NL Seafarers' Ministry, Nederlandse Zeevarenden Centrale, Seamen's Centre Amsterdam, Gospel Recordings Nederland, Evangelisatie Anderstaligen Service, De Bijbelvereniging, Zakkijbelbond, Christian Aid Ministries, Operatie Mobilisatie, Our Daily Bread Ministries en anderen niet met name genoemd, die allen op hun eigen specifieke wijze, een steentje bijdragen om het werk goed te kunnen doen.

Graag willen we opnieuw aan u vragen om te blijven bidden voor de gezondheid van **de mensen van Het Havenlicht en hun gezinnen**, maar met name voor: **Kerstin Henrichs, Jan Peter Kapteijn, Inez de Baat, Hanny de Vries, Anneke Best en Michiel Kramers** om door te kunnen gaan en te volharden in het speciale werk wat God gegeven heeft om te doen. Wilt u ook bidden voor geopende deuren en geopende harten! Wij geloven in een God van wonderen!

Hartelijk dank voor al uw trouwe waardevolle gebed en ander blijk van geweldig fijn medeleven! Zo werkt de Heer door u heen, zodat zeelieden **Zijn Woord** kunnen horen en aanvaarden!

Wij zijn de Here God zeer dankbaar voor de vele mogelijkheden om een zegen voor zeelieden te kunnen zijn!



Havenlicht / S.C.F.S.
By grace you have been saved!
Dutch seamans mission. Helping and caring for seafarers. 🇳🇱 🇺🇸 🇳🇱

Amsterdam

Theo van Zuilekom
Yvonne van Zuilekom

wthvzuilekom@gmail.com
yvhvzuilekom@gmail.com

**Amsterdam, Scheveningen, IJmuiden:
Passagiers schepen,
Regio IJmuiden:**

Marien Gijsbertsen

marchris@solcon.nl

Rotterdam:

Jan Best
Anneke Best
Felix Henrichs
René Reifel
Wout de Vries
Jan Peter en José Kapteijn
Harm van Zwol
Jan Gooijer
Michiel Kramers
Fábio Jefferson
Wim en Inez de Baat
Desmond en Liz Heng

janbest.sr@gmail.com
annekebest@gmail.com
felix.henrichs@scfs.org
rene.reifel@web.de
woutdevries4@gmail.com
j.p.kapteijn@hotmail.com
henfvanz@hotmail.com
jan.gooijer@live.nl
m.kramers@hotmail.com
fabiojefferson92@yahoo.com
wimdebaat@gmail.com
mhheng@gmail.com

Delfzijl, Eemshaven:

**Harlingen:
Ambulant medewerker:
Dordrecht, Rotterdam
Algemeen:**

Gerrit Huisman
Tom Hofkamp
Robbert Speelman

ghuisman@live.nl
tomhofkamp@solcon.nl
r.speelman@me.com

**Chinese bemanning:
Vertaalwerk, houten kruisjes
flessenscheepjes:
Webmaster, grafisch vormgever:
Ambassadeur:
Stichting bestuur:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:**

Theo van Zuilekom
Jan Best
Jan Gooijer

wthvzuilekom@gmail.com
janbest.sr@gmail.com
jan.gooijer@live.nl

IBAN NL71INGB0005545299 - BIC INGBNL2A

ANBI geregistreerd onder RSIN nr. 816655789 - KVK nr. 41023812

Contact: havenlicht@chello.nl -- +31 36 5370340 -- www.havenlicht.com

Als u deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen kunt u dit aan ons kenbaar maken.